



# BOURG- - En by i Frankrig

# EN-BRESSE

- fra flygtigt bekendtskab til fast forhold

**På vore ture** sydpå har vi de seneste år, som tusinder af andre campister, taget en enkelt overnatning på campingpladser nær motorvejene. Efterhånden har vi fået opbygget et mindre arkiv af favoritpladser, - pladser under devisen 'hurtigt ind, hurtigt ud'...

TEKST OG FOTO: SVEN PETERSEN

En af vore foretrukne pladser til et sådant 'one-night-stand' i Frankrig er den hyggelige Camping Municipal de Challes i byen Bourg-en-Bresse. Det er i departementet Ain i regionen Rhône-Alpes. Campingpladsen ligger på indfaldsvejen til byen få km fra motorvej A39, som løber mellem Besançon og Lyon. Denne motorvejsstrækning er ikke særligt trafikbelastet, så den bruger vi hver gang, turen går til Provence.

### Kort om byen og egnen

Bourg-en-Bresse er en driftig, fransk provinsby med omkring 43.000 indbyggere. Som nævnt ligger Bourg-en-Bresse i departementet Ain, som er opkaldt efter floden

Ain, som forløber meget smukt gennem landskabet øst for byen. Både dalen og en canyon har navn efter floden.

Byen rummer flere store levnedsmiddelvirkksomheder, ligesom Renault har sine store lastvognsfabrikker i byen. Desuden er det en vigtig uddannelsesby; 25% af indbyggerne er under 25 år.

Alt dette vidste vi ikke de første mange gange, vi havde taget en overnatning i Bourg.

### I fjor sku' det være

Vi har ofte snakket om, at vi nok har snydt os selv, alle de gange vi har ræset afsted for at komme til Syden så hurtigt som muligt. Men sidste år var vi blevet pensionister og fået en helt ny frihed til at give os tid undervejs. Nu var det ikke længere dagsetaper på

600-800 km, - bare 200-300 km eller mindre, hvis dét passede os. Og vi gav os selv lov til at tage flere dage på hver enkelt plads.

Således fik vi undervejs til Carcassonne i Sydfrankrig fx set både byen Celle og dokumentationscentret for kz-lejren Bergen-Belsen. På vore mange ture gennem Tyskland har vi førhen haft snakket om et besøg, når vi på A7 har set skiltet 'Gedänkstätte Bergen-Belsen'. Nu blev det til et stærkt besøg med vidnesbyrd om nazitidens rædsler.

### Camping Municipal de Challes

Straks man kommer inden for bommen på pladsen i Bourg-en-Bresse, bemærker man, hvor nydeligt og pænt her er. Der er gjort utroligt meget ud af blomsterbedene. Det gælder i øvrigt hele byen, - ja, alle byerne i

området. Der er en overdådighed af velplejede blomsterkummer og -bede. Langs vejsiderne, i rundkørsler, i vejkryds osv.

Campingpladsen er ikke særlig stor; der er 103 pladser, hvoraf de 89 er til campingvogne. Der er nogle enkelte italienske fastliggere, men mange endags-gæster.

Pladsen er som nævnt billig, svarende til, hvad man skal give på ACSI- og Camping Cheque-pladser i rabatperioderne. Og vi var der i højsæsonen!

Der er gratis wifi på pladsen, men sende-

styrken er ikke imponerende. Man skal helt op til receptionsbygningen med sin bærbare, for at der er 'hul igennem'.

### Enestående natur

At Bourg-en-Bresse naturligvis har andet og mere at byde på end en god, billig overnatningsplads, var vi helt på det rene med. Vi havde hjemmefra googlet lidt samt kigget i vores rejse litteratur. Desuden havde receptionen en del brochurer med turfor-slag. Men vi valgte nu at lave vore egne



udflugter ud fra vores store, gule Michelin-kortbog – og vores medfødte nysgerighed.

Ad små, snoede, grønne bjergveje var vi bl.a. inde langs Ain-floden, som dovent flød afsted. Mange steder havde man mere fornemmelsen af en sø end en flod.

Særligt smuk er landskabet, hvor floden gennem årtusinder har gravet sig ned i klipperne og dannet en lang, dyb canyon. Her hedder den Gorges de l'Ain. Den kan

ikke måle sig med Gorges de Verdon, - men alligevel imponerende.

### Aftentur i byen

Noget af det, vi holder mest af ved at tage sydpå, er de lune sommeraftener, hvor man kan tage en slentretur og måske sætte sig på en fortovsrestaurant eller café og nyde livet med en drink - og fordøje alt det, man har oplevet i dagens løb.

Bourg-en-Bresse er flot i aftenlys, - ikke

## ” Bourg-en-Bresse er for os blevet en meget interessant by i en meget smuk region ”

mindst bymidten med den store, flotte teaterbygning.

### En kærlighedserklæring

Når man kører ud af byen, kommer man på en af vejene, RN 75, forbi en mægtig, næsten majestætisk klosterkirke, som ligger blændende hvid i sommersonen. Og det majestætiske understreges i navnet: Monastère Royal de Brou.

Den utroligt smukke og meget pompøse, gotiske kirke er bygget i perioden 1513-32 af ærkehertuginde Marguerite af Savoyen til minde om hendes mand Philibert den Smukke, som døde i 1504, kun 24 år gammel. Hva-behar, - sikken en kærlighedserklæring!

Marguerite nåede desværre ikke selv at se kirken færdigbygget, idet hun døde

1530. Både ærkehertuginde og hendes mands sarkofager står i kirken.

I 1791 blev kirken erklæret som nationalt mindesmærke, og i 1921 overgik nogle af de tilhørende klosterbygninger til byen, som nu har museum der. Fx er der en stor samling kirkekunst. Kirkens tilblivelseshistorie er i museet flot illustreret med en model, som imponerede mig som gammel modelbygger og museumsmedarbejder. Uden for klostermuren er der en have med en stor samling forskellige lægeplanter og blomster.

Da vi var trådt ud af kirken, hørte vi lige pludselig noget folkloristisk musik. Det var fra cafeen over for kirken, hvor et orkester med gamle instrumenter spillede. Det lød rigtig spændende – og fremmedartet.

Da vi løste billet til kirken (7 €), fik vi at vide, at billetten samtidig gav gratis adgang til en kirkekoncert samme aften. Det blev en storslået oplevelse en lun sommeraften i en propfyldt kirke.

### Vores kærlighedserklæring

Det, der tidligere blot var en kort, uengageret visit, hvor vi lige skulle have stillet sul-ten, have et bad og noget søvn, har vokset



sig til en stærk fascination. Bourg-en-Bresse er for os blevet en meget interessant by i en meget smuk region.

Fremover er der nogle ting, som vi absolut må opleve. Vi har aftalt, at vi fx skal nå at se det ugentlige fjerkræmarked med de blå-benede bresse-kyllinger. Efter slagtnin-gen har de været i et særligt mælkebad! Racen skulle ifølge gastronomer være noget af det fineste og lækreste fjerkræ. Passer måske ikke lige ind i et campingbudget?

Sydvest for Bourg-en-Bresse ligger et mægtigt sumpområde, Les Dombes, med mere end 1000 søer, som er forbundet via kanaler. De fleste er kunstigt anlagt med henblik på Frankrigs største fiskeavl. Her er desuden et stort fuglereservat med mere end 300 forskellige arter.

Og så lokker bjergområdet østpå ind mod Schweiz til et gensyn. Det er snart mange år siden, vi sidst var på de kanter.

Derfor: Au revoir, Bourg-en-Bresse!