

HYMER KLUB DANMARK **KLUBNYT NR. 4 - 2013**



Efterårstræffet i Nordtyskland 13.-18. oktober 2013

Vi boede på Camping Mitte i Medelby, hvor Hans Lund havde tilrettelagt et spændende program med 3 busudflugter, hvor han selv var guide på 2 af turene. Hele ugen kunne vi råde over Multihalle, hvor vi kunne holde informationsmøde og om aftenen mødes til spising af medbragt mad.

Der deltog 36 i dette træf. Vejrprognosen for træffet var ikke just prangende, men det viste sig, at vejret var bedre end sit rygte. Søndag og mandag kom der ingen regn, og især mandag skinnede solen, så det følte sommerligt. Specielt søndag aften var det vigtigt med godt vejr, idet vi skulle på udflugt med "Sort Safari".

Sort sol



Sort sol

Kl. 15:45 kørte vi fra campingpladsen. Første stop var Møgeltønder, hvor vi skulle samle vores guide Anja op. Hun var en kyndig guide og en god fortæller. Vi kørte til Gotteskog syd for grænsen, og gik langs et vandløb til et sivområde.

Mens vi ventede på stærene, så vi flere havørne. En enkelt blev siddende i et træ meget længe, så der blev lejlighed til at se den i kikkert.

Vi fik indblik i fuglelivet i marsken, - og selvfølgelig med særlig opmærksomhed på stærenes liv. De danske stære var fløjet videre og de stære, der var i området nu, kom fra de øvrige skandinaviske lande og Baltikum. I marskområdet er der særlig næringsrig føde til stærene, især spiser de gåsebenslarver. De er så dygtige til at finde larverne, at der er gevinst hver gang, de stikker næbbet i jorden. At stærene flyver i flokke tjener som forsvar mod rovfugle. I denne periode af året skal de lære at være sociale, hvilket de normalt ikke er. I de sidste minutter inden det bliver mørkt, kommer små flokke til og ender til sidst som kæmpestore flokke. De kommer fra alle retninger, og pludselig var der 500.000 stære, der satte sig tilrette mellem sivene for at sove.

Inden der blev ro, var der en rørhøg, der ville have natmad, så sværmen lavede de berømte formationer på himlen.

Et imponerede syn



KLUBNYT side 3

Om mandagen var der ikke noget fællesprogram.

Bustur til Slesvig tirsdag den 14. oktober

Kl. 10 var der afgang fra campingpladsen. Vi kørte over Flensborg og forbi Sankelmark, hvor det vigtigste slag stod i 1864 mellem Preussen-Østrig og Danmark. Desværre tabte danskerne stort her. Det regnede meget og vi kørte videre til Slesvig.

Her så vi først Domkirken med den imponerende Bordesholm-altertavle, udkåret i egetræ af billedskæreren Hans Brüggemanns værksted i årene 1514 til 1521. Altertavlen er 6,5 m høj og 7 m bred.



KLUBNYT side 4

Efter domkirkebesøget gik vi til mikrobryggeriet Asgaard's restaurant, hvor vi indtog en meget solid middag. Hold da op!



2 kraftige snitsler
pr. person, værsgo og spis!



Hertil husets eget bryg...

De fleste havde bagefter nok mest lyst til at nuppe sig en lille 'morfar' oven på middagen, men programmet fortsatte med besøg på hhv. 'Wikinger Museum Haithabu' og 'Danevirke Museum'.



Fra Hedeby Vikingemuseums flotte møntsamling

KLUBNYT side 5

Om onsdagen var der igen fridag, som blev brugt individuelt.

Bustur til Nordslesvig torsdag den 17. oktober



Frokost ved Kommandørgården på Rømø.

Torsdag bød på endnu en bustur med Jürgen som chauffør og Hans Lund som meget kyndig guide. Målet var forskellige, sønderjyske seværdigheder, Rudbøl, Højer, Rømø med Kommandørgården og Skt. Klemens Kirke. Hjemturen gik via Løgumkloster.



Fredag den 18. oktober - festaftenen



Tak til alle deltagende klubmedlemmer for et hyggeligt træf på Mitte. Vi håber at se så mange som muligt til Nytårstræffet samt træffene i 2014.

Med venlig hilsen fra bestyrelsen i