

Andre personer var tilsagt til at møde for forhøret.

Der var bl.a. Christen Klit af Nørøkse, som forklarede, at det var rigtigt, at hans bæster var befængt med skab, og at han til at fordrive samme havde indkøbt rottekrudt paa Aalborg apotek med ”provst Jansens i Brovst hans attest”, og at det alene var i den hensigt at kurere hans heste. Han havde af sin kone erfaret, at Thomas havde været og faaet saa meget som et kobbermarkstykke kunne opveje, nemlig omtrent et lod.

Hans kone indkaldtes og bekræftede dette.

Herefter afhørtes Thomas' broder Jens Thomasen fra Øland, og han forklarede, at da en af hans køer i dette foraar blev noget syg, og da noget brød ud paa den, befrygtede han, at det kunne være skab. Han bekræftede, at han senere havde hentet noget rottekrudt hos Thomas, men bragte det med her til forhøret, da han intet havde brugt af samme, formedelst at koen kom sig uden medikamenter.

Thomas Thomasen Bisp blev forevist det i papir indsvøbte rottekrudt, som den for forhøret staaende Jens Thomasen medbragte, og Thomas tilstod, at saavidt han skønnede, var det samme kvantum, han havde overladt sin broder uden betaling, ligesom han og kunne kende papiret, det var indsvøbt i.

Da Jens Thomasen var aftraadt, traadte Anders Smed i Nørøkses kone Ane Justdatter frem for forhøret og forklarede følgende paa tilspørgende, at hun sidste dag, hendes søster Thomas Thomasens Bisps hustru levede, nemlig fredagen den 22. juni, var hos hende, og da var benævnte hustru, den dræbte kone, meget syg, klagede over smerter i maven og fortalte, at hendes mand gav hende et stykke smørrebrød mandag morgen den 18. samme maaned, hvorefter hun blev syg, men talte ikke om det var af smørrebrødet eller af hvilket, sygdommen var kommet; dog ytrede hun for sin søster, at hun forment, at hendes mand og tjenestepigen havde mere end almindelig fortrolighed sammen og syntes det besynderligt, dels at han tilbød hende smørrebrød den omfklarede tid, hvilket end ikke tilforn havde været tilfældet, og dels at hun straks derefter fandt sig upasselig.