

Camping Arlberg er helt sin egen

- usædvanlig 5-stjernet, østrigsk campingplads



Hver parcel har sin egen hytte med køkken, bad og toilet.

I forbindelse med planlægningen af sommerens ferietur 2008 sad min kone og jeg og bladrede i det tykke Camping Cheque katalog for at se, om der i Vorarlberg eller Tirol skulle være en campingplads, hvor vi kunne nå at gøre brug af vores Gold Card, inden højsæsonen rigtig startede.

Tekst og foto: Sven Petersen

Stor var overraskelsen, da vi på side 461 fandt Camping Arlberg, som bogstavelig talt havde vendt totalt op og ned på det rabatsystem, som Camping Cheque ordningen jo er. Det, som normalt opfattes som højsæson, er hos Camping Arlberg lavsæson, hvilket betød, at man bl.a. i perioden fra 9. maj 2008 til 8. november 2008 accepterede betaling med Camping Cheques eller Gold Card. Det måtte være en trykfejl, men en opringning bekræftede oplysningerne i kataloget, ligesom jeg fik at vide, at vi roligt kunne komme. De havde masser af ledige pladser her i sommersæsonen. Jeg tjekkede pladsens hjemmeside og fandt ud af, det er en



Ved Platz-koncerten blev der traditionen tro solgt Obstler. Skål!

meget usædvanlig plads - i alle henseender! Der var 145 standpladser, som alle er udstyret med egen, private hytte med opvaskekøkken, toilet og brusekabine. Herudover er der et stort antal mere ordinære pladser til autocampere. Af nysgerrighed gik jeg på Google Earth, tastede adressen ind - og jo, det var rigtig nok: På rad og række ligger hytterne, man kan næsten sige 'som perler på snor'. Pudsigt så det ud på satellitfotoet.

Ved nærmere "efterforskning" fandt jeg ud af, at pladsen er en topmoderne vintercampingplads, og at den er næsten ny - vist nok først taget i brug i sæsonen 2003/04. For at tiltrække sommercampister har man tilsluttet sig CC-ordningen. Selv om pladsen ligger 15 km uden for den rute, vi havde bestemt at ville køre på vores tur til Italien, valgte vi at tage 5 overnatninger på den. Den ligger i byen Pettneu (udtales Pæt'nøj - med tryk på sidste stavelse) 15 km vest for Landeck, tæt på S16 Arlberger Schnellstrasse, som er hovedfærdselsåren mellem Innsbruck og Bregenz/Schweiz.

Høj standard

Levede pladsen så op til de høje forventninger, vi havde til den hjemmefra? Ja, mon ikke! Ikke i de mange år, vi har camperet, har vi oplevet en lignende luksus på en campingplads. Vi har aldrig været et sted, hvor der var 16 Amp på strømstikket, hvor der var SAT-TV, hvor der var privat køkken, bad og toilet, hvor der var direkte spildevandsafledning - alt sammen på én gang vel at mærke. I vinterhalvåret er der gratis skibus fra pladsen, om sommeren gratis shuttlebus op til vandreruterne. Der er et helt system af vandre- og mountainbike-ruter omkring Pettneu. Langs med floden er der en dejlig cykelsti, som lige var noget for os; den kunne fint klares med vore medbragte 7-gears Bilka-cykler.

Turen op gennem Arlberg-Pass byder på virkeligt smukke panoramaer.



Camping Arlberg ligger utroligt smukt placeret i 1228 meters højde med bjerge på lige under 3.000 meter hele horisonten rundt. Lige meget hvor man kigger hen, har man de flotteste panoramaer lige uden for vinduerne. Ved indkørslen til campingpladsen ligger "Wellnesspark Arlberg" med alt, hvad hjertet kan begære: Et flot miljø med svømmehal samt alt muligt i sauna og massage. I samme bygning finder man en god, italiensk restaurant. Deres "Quattro Stagioni"-pizza kan varmt anbefales! Lige uden for receptionen ligger en stor, spændende og veludstyret legeplads til familiens yngste. Det skal nævnes, at trafikken på Arlberger Schnellstrasse kan høres, ligesom jernbanelinjen på den modsatte side af pladsen og floden også kan det. Men ingen af delene følte vi generende, selv om vi normalt godt kan være sarte, hvad det angår. Det hører med til billedet af pladsen, at den tydeligt er kreeret til vinterbrug, hvor man jo sædvanligvis ikke slår stort fortelt op. Pladsen mellem hytterne er "lige til øllet". Vi måtte have vores 2,30 m brede Hymer stående meget tæt på nabohytten for, at vi lige og lige kunne få plads til bardunerne til vores Caravanstore markise.

Udflugtsmuligheder

Med Camping Arlberg som base tog vi på flere heldagsture. I strålende solskin var vi med smurt madpakke og kaffe på termoflasken en dag dybt inde i bunden af Ötztal. Vi kørte til Vent og fortsatte et par timer til fods ind mod Martin-Busch-Hütte. En flot tur! Vi har tidligere camperet i Vorarlberg/Tirol; i 1996 boede vi en lille uges tid bl.a. i Imst. Vi talte dengang om at køre en rundtur på Silvretta Hochalpenstrasse, men af en eller anden grund blev det aldrig til noget dengang. Det skulle der rades



Privat bad og toilet 3 meter fra campingvognen - sådan!

Adresser

Camping Arlberg
Strohsack 235c
A-6574 Pettneu am Arlberg
Tlf.: +43 (0)5448-222-66-0
Fax: +43 (0)5448-222-66-30

www.camping-arlberg.at
info@camping-arlberg.at

GPS: 47°08'42" N, 10°20'16" E



Om sommeren er der god plads på Arlberg Camping. Men kom igen til vinter!



Camping Arlbergs smukke receptionsbygning.

bod på her i 2008. Igen blev der pakket det nødvendige. Turen op gennem Arlberg-Pass var ubeskriveligt flot med blå himmel og nogle få dekorative, hvide skyer; men da vi nåede Bludenz og kørte ind langs Montafon, hang skyerne meget lavt, og det begyndte at øse ned. Det var dybt frustrerende at stå ved bredden af Silvretta Stausee og dårligt kunne se over til den anden bred - øv! Sådan er Alperne desværre også. Eneste oplivende moment var, at vi på turen op gennem de mange, tætte hårnålesving ikke kunne følge med en kæmpe-stor, tung, åben sportsvogn - vist nok en gammel, antik Bentley. Det var sejt at se et par garvede gutter med læderhjelme og kørebriller trods regnen, der stod ned i tove, og ikke mindst opleve dem give os baghjul. Men der lugtede godt nok også meget varmt af overophedet motor og hårdt prøvede bremseslipstrømmen efter dem.

Inden længe havde vi tabt dem af syne. Pokkers også! Jeg ville gerne have haft et billede af det store køretøj og dens seje gutter ombord. Netop i de dage afholdt man det årlige veteran-rally på Silvretta Hochalpenstrasse.

På den sidste del af rundturen kom vi gennem den hyggelige, lille landsby Galtür, som mange vil huske blev ramt af en lavinekatastrofe sidst i februar 1999, hvorved 31 mennesker mistede livet. Der er siden blevet opført kæmpestore beskyttelsesmure i beton og stål, som skal beskytte huse og mennesker mod fremtidige lavineskred. Flere er op mod 20 meter høje. Pettneu er spækket med et utal af private pensioner, hoteller,

Gasthåuser, restauranter osv. Alligevel var der bemærkelsesværdigt få turister i byen, så vi sluttede, at det nok var om vinteren, at den store aktivitet ville præge byen. Fristet af en plakat flere steder i byen tog vi en aften til Platzkonzert ved byens musikpavillon. Tidligere har vi i Østrig været til sådanne Dorf-koncerter, hvor der har været rigtig mange mennesker. Men her i Pettneu var der desværre nok flere musikere (ca. 25), end der var publikummer.

Hvad der ikke var af turistliv, var der til gengæld af landbrugsaktiviteter. Overalt blev der her i højsommeren høstet hø til den store guldmedalje. Det var imponerende at se, hvordan de små, terrængående høstmaskiner næsten som fluer trodsede tyngdeloven og kravlede næsten lodret op ad bjergsiderne. Sådan så det i hvert fald ud!

Vi mødte på pladsen flere danske familier, som samstemmende gav udtryk for, at de havde valgt netop denne campingplads pga. Camping Cheque ordningen. En af disse danskere fortalte, at han havde hørt, at Camping Arlberg fra næste år træder ud af ordningen. Ganske rigtigt! På pladsens hjemmeside kan man nu her i efteråret læse, at man i 2009 i stedet vil acceptere ACSI-kortet i perioderne 29.05.09 -15.07.09 samt igen 1.9.09 - 20.10.09. Kan vi ikke "ramme" en af disse perioder, kan vi sagtens fristes af pladsens høje standard alligevel. Et kig på pladsens prisliste afslører, at den absolut ikke er dyrere end andre, - og da slet ikke, når man ser, hvad man får for pengene.