

Tour de Jylland 2015

- et møde med dejlige, danske seværdigheder

For første gang i mange år valgte Kitta og jeg her i sommer at droppe udlandet som mål for vores campingferie. I stedet blev det til en herlig tur på langs af Jylland, hvor vi opsøgte steder, som stod på vores 'mangelliste', - steder, vi aldrig har været.

TEKST OG FOTO: SVEN PETERSEN

Løkken Klit Camping

Løkken Klit Camping var den nordligste af de fine, danske pladser, vi besøgte. En plads med dejligt store parceller og meget lækre servicefaciliteter. Her fik vi for første gang stillet vores ny erhvervede Westfield AirTube Classic op. Vi havde nogle dage med kuling. Her viste teltet, at lige netop den type vejr ikke lige er dets 'spidskompetence'. Selv om rørene var pustet mak-

simalt op, knækkede de flere gange sammen ved pludselige, kraftige vindstød. Rettede sig dog op igen. Men ellers er det et rigtig fint telt, fleksibelt og hurtigt og nemt at stille op.

Hjemmefra havde vi bestemt, at vi ville besøge de charmerende klumpfisk i Nord-søen Oceanarium i Hirtshals, Nordeuropas

største akvarium. Og det blev en meget betagende oplevelse. Det var sjovt at se, hvordan dykkeren håndfodrer de store fisk bag den kæmpemæssige, 45 cm tykke acrylrude – alt mens han kommunikerer med gui-

den ude hos publikum. Menuen stod – som sædvanlig – på kogte muslinger.

Et andet must på vores tur var et besøg i Jetsmark Kirke i Pandrups sydlige udkant. Ud over, at vi har slægtshistorie knyttet til kirken, tog vi dertil for at se – og beundre – de flotte kalkmalerier, kirken er så rig på. De blev malet mellem 1450 og 1474, men kallet over i 1700-tallet. To hundrede år senere, i 1911 blev de afdækket, som man kan se dem nu. Selv om det er religiøse motiver, giver de et fint billede af, hvordan middelalderbefolkningen gik klædt.

Fra sin barndom kan Kitta huske, at familien ofte tog på søndagsudflugt med

madkurven til Fosdalen mellem Tranum og Slettestrand. Så denne naturperle var naturligvis med i vores turprogram. Og sikken en natur! Fosdalen skærer sig ned i Danmarks længste indlandsklit Lien.

Vi gik en tur ind langs Fosdalbækken og var så heldige at høre nattergalen ganske tæt på.

Jeg behøver vel ikke nævne, at vi naturligvis også var flere ture langs strandene ved Jammerbugten, inden vi fra Løkken bl.a. kørte gennem det smukke naturområde Bygholm Vejle videre til

Skive Fjord Camping,

Skive Fjord Camping, hvor vi var så heldige

at få en plads 'oppe i kongeløgen'. Sådan oplever vi det i hvert fald. For hold da op, - aldrig har vi ligget på en plads med en flottere udsigt! Lige uden for frontvinduet kunne nyde synet af Limfjorden med Himmerland på den anden side.

Familien Hauschildt købte pladsen efter FDM for godt fire år siden, og er nu step-by-step i gang med et større renoverings- og moderniseringsprogram.

Også her fra Skive var vi på opdagelse i slægtshistorien. I og omkring Nykøbing Mors skulle vi lige opsøge et par lokaliteter, som skulle fotograferes.

Men ellers stod besøg på Fur og borgen

Badehuse i Løkken

Dykkeren gør klar til at fodre klumpfisken med kogte musling



Tour de Jylland 2015

En af Nordsøen Oceanariums tre klumpfisk får besøg



Jetsmark Kirke



Jesu fødsel gengivet i Jetsmark Kirke

Spøttrup meget højt på hitlisten. Ingen af de steder har vi været før. Naturen på Fur er jo helt enestående og særpræget. Og når vi nu var der, var det jo oplagt at forlægge frokostpausen til Fur Bryghus, hvor vi naturligvis smagte på deres fine øl. Efter frokosten gik vi ud til Knuden, hvor man gravede moleret op, som blev transporteret til og bearbejdet i nogle af de bygninger, som i dag rummer bryghuset.

Jeg har altid drømt om at besøge Spøt-

trup Middelalderborg på Vestsalling. Borgen står for mig som prototypen på en ægte ridderborg med voldgrave, køkkenet i kælderen, vagttårne osv.

Siden det blev bygget i 1500-tallet, har borgen været ejet af kirken, kongen og adelen - og har været drevet som almindelig herregård. I vestfløjen var der engang brændevinsbrænderi. Nu ejes Spøttrup siden 1937 af staten og drives siden 1941 som museum.

Ajstrup Camping

Ajstrup Camping var base for Jyllandsturens mest fantastiske oplevelse: mødet med de kinesiske terrakottakrigere på Moesgaard Museum. Hen over foråret og sommeren har Moesgaard været så usandsynligt heldige at kunne udstille 11 af de berømte, 2.000 år gamle ler-krigere i deres nye, flotte nye museum.

En længere reportage kan læses her:



Så er der frokost på Fur Bryghus



Furs nordlige klintekyst

www.kittaogsven.dk/terrakottakrigerne.html

Vestbirk Camping

Vestbirk Camping ligger i noget af Danmarks smukkeste natur i den sydlige ende af Søhøjlandet. Herfra er der utallige oplevelsesmuligheder; vi valgte et par stykker.

I dejlig sommorsol kørte vi ad vej 461 op til en p-plads, hvorfra vi ad en sti gennem

Højlund Skov kunne vandre op til det 108 m høje "bjerg" Sukkertoppen. Herfra har man den flotteste udsigt ud over Mossø. På hjemvejen var vi oppe på Ejer Bavnehøj og Yding Skovhøj. Det blev en minderig dag.

Værtsparet på Vestbirk, Lene og Peter havde fodret os med gode turforslag. Bl.a. havde vi fået at vide, at Danmarks Industriumuseum i de gamle gasværksbygninger i Horsens var værdt at besøge. Og de havde

ret! Museet kalder sig 'Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling'. Det lyder lidt tørt og kedeligt, - men det var det absolut ikke. Tværtimod! Ud over den tekniske udstilling af bl.a. forskellige motorer, dampturbiner og generatorer var der en hel opgang med lejligheder fra forskellige årtier. Hvor er det underligt pludselig at se sin barndom og ungdom udstillet på museum... Tankevækkende - og lidt



Bispshuen på Fur er en rest, som fik lov at blive stående



Molergrav på Fur

Ajstrup Camping



Tour de Jylland 2015



Terrakottakrigere på Moesgaard Museum



Vandrestien i Højlund Skov op til Sukkertoppen



Aftenstemning på Vestbirk



Vandrestien i Højlund Skov op til Sukkertoppen



Traditionen tro i Hymer-Klubben blev der spist ved 'langbord

skræmmende. Tænk, at man har nået en alder, så man er kommet på museum! Der er desuden en række arbejdende værksteder, fx et komplet trykkeri.

Hessellund Camping

Vores Jyllands-turné sluttede vi af med ma-

nér ved i weekenden 12.- 14. juni – sammen med de gode venner i Hymer-Klubben - at være med til Karup Å marked samt friluftskoncert.

Det blev en rigtig fornøjelig – men meget, meget våd – oplevelse. Koncerterne med 'På Slaget 12', Tørfisk m.fl. foregik i tør-

vejr i det store telt, hvorimod Lis Sørensen og Lars Lilholt Band's optræden lørdag aften nærmest druknede i regn. Men en stor musikalsk oplevelse – det var det!

Koncerten var det perfekte punktum på en skøn campingferie i det jyske!